

Odamız, ABD emperyalizminin Irak'a saldırm niyetinin somutlanmaya başladığı günümüzde, çıkarılacak kirli savaşa karşı çakılması çağrısı yapan bir basın açıklaması yapmıştır.

BASINA VE KAMUOYUNA

AMERİKAN SALDIRGANLIĞININ ARDINDA IRAK'TAN ELDE EDİLECEK YÜKSEK KAZANÇ VAR!

Ağustos 1990, Birleşmiş Milletlerin Irak'a ambargo koyduğu tarih. Bu tarih aynı zamanda, ABD'nin Hiroşima'ya atom bombası atmasının 45. yıldönümü. 17 Ocak 1991 tarihinde Irak'a-ilk ABD ve İngiliz bombalarının atılmasını izleyen günlerde,, Körfez savaşı boyunca 140.000 ton, yani tam 7 adet atom bombasına eşit miktarda bomba ile dövülen Irak halkı, bir de ABD ve İngiliz ordularının kullandığı yüz binlerce seyreltilmiş uranyum mermilerinin başlarına açtığı ve milyon Harca yıl etkisinin süreceği radyasyon sorunları ile boğuşmakta. Bu mermilerden temizlenmenin bedelinin en az 370 milyar dolar olacağı hesaplanıyor., Halk bir yandan her hafta düzenli bomba tanıyor, diğer taraftan Saddam baskısı altında iniliyor; kısacası, emperyalizmin petrol oyunları adına kurban ediliyor.

BM bu yaptırımları!, ABD'nin ısrarı ile sürdürmeye devam ediyor. Bu ambargo sayesinde insanlar kitleler hafinde ölüyor. Kimin umurunda. Bu yaptırımlar o denli azgınlaşmış ve paranoyaya dönüşmüş halde ki, New York'taki BM Irak'a Karşı Yaptırımlar Komitesi binlerce ilgili ilgisiz maddenin Irak'a girişini yasaklamış durumda. Bu binlerce madde arasında, ambulans, tabut, işitme aygıt-

ları, şırınga, su arıtım! için klor, röntgen aletleri, haşere ilaçları, kanser teşhis ve tedavisinde kullanılan izotoplar, kalp krizlerine karşı tetra-nitrat (triinitriin), boya, kitap, magazin, zarf, kâğıt, kumaş, kabartma tozu, şampuan, ayakkabı,, ayakkabı boyası, ampul,, buji, oyuncak, çamaşır makinesi, kol saati,, teyp ve video kasetleri, CD, bilgisayar malzemeleri, kurşun kalem grafiti (ucu), el arabası da var.!

UNICEF ve FAO raporlarına göre, BM ambargosu sayesinde bugüne dek 500.000 çocuğum öldüğü Irak'ta, her gun ortalama 250 kişi sırf bu ambargo sonucu yaşamını yitiriyor« Savaştan sonra, Iraklı çocukların %23'ü gelişme-büyüme bozukluğu gösterirken,, bu rakam savaş öncesinin iki misli. Çocuk ölümü 5 kat artmış durumda, Halkın sadece %411 temiz suya sahip. Okulların %83'ü yıkık durumda. Su ve kanalizasyon şebekeleri tahrip edilmiş halde. Kanalizasyon sularının, ülkenin tek su kaynağı olan Dicle Nehri'ne karışması sonucu, kolera, tifo, tifüs ve hepatit vakaları patlamış durumda. Hastanelerdeki ilaç sıkıntısı dayanılmaz boyutlarda. Yani Irak'a uygulanan yaptırım 5ar, bir kitle irnha silahına dönmüş durumda. Hani, ABD'nin Irak'ı yeni-

den yerle bir etme: hazırlığı için öne sürdüğü ve Irak'ta olup olmadığını kendi bile ispatlaya madığı ""kitle irnha silahı"".

ABD'nin dış politikası; ve bunun ayrılmaz parçası olan Ortadoğu! politikası, başlangıcından günümüze bir petrol politikasıdır. AB' ve ABD politikaları ndaki ayrıl ı klar ya da yakınlaşmalar, bölge ülkelerinin hayırına değil, bölgenin enerji kaynaklarını daha vahşi şekilde, çoğunlukla kanla sömürebilmek içindir., Tarih, ABD' ekonomisinin savaşla, İkanla beslendiğini gösterir. Örneğin, İkinci Dünya (Paylaşım) Savaşı sırasında, 1942-1945 yılları arasında ABD ekonomisi, 301u yıllarını sonundaki büyük ekonomik depresyonu yendiği gibi, yılda %7,7'lik bir büyüme hızını da yakalayıp rekor kırabildi. Clinton yönetimi., Körfez Savaşı'nın mirasını yiyerek, ABD ekonomisinde bir bahar havası estirdi..

Baba Bush'un Başkanlığı zamanında Savunma Bakanı olan Dick Cheney, görev süresi boyunca, Irak'a yapılacak saldırının en büyük destekçisi iken, Bush'un başkanlığı 1992 yılında Clinton'a kaptırmasının ardından, 1995 yılında dünyanın en büyük petrol sahası hizmetleri, askeri malzeme yapımı, askeri eğitim, inşaat,

Basın Açıklamaları

depolama şirketi olan ve dünyanın bir çok yeminde adı sık sık uyuşturucu kaçakçılığına karışmış Halliburton-Kellogg-Brown&Root (KBR)'nin başına geçen işadamı Cheney, savaş sırasında yitirdiği Irak petrol sahalarını onarmak, canlandırmak için Irakla iş yapmaya soyundu., Böylece Saddam Hüseyin, Amerikalıların en büyük düşmanı olurken, Cheney in en iyi müşterisi oluverdi.

ABD Hierin çoğuslukta olduğu BM Irak Ambargo Komitesi, Irak'a girecek ilaç ve diğer hayati malzemeyi, "kimyasal savaşta kullanılabilir" hayali gerekçesi ile engelliyor. Irakta çocuklar ölüyor. Halliburton ve General Electric Irak'ta iş yapıp, para kazanırken, başka ABDliler Irakta insanları öldürüyor; şimdiki ABD Başkan Yardımcısı, ondan hemen ewel de Halliburton'cu Cheney, Irak'ım yeniden bombalanması için "ikna" (baskı) turlarına çıkıyor ve böylece emperyalizmin kâr hirsinin ne boyutlara çıkabileceğinin ve gözü karalığının en çarpıcı: örneğini oluşturuyor. .

ABD'nin Irak'a niyetlendiği yeni saldırı planlanm ardında da ABD ekonomisinin günümüzde yaşadığı büyük sorunların yattığını bilmek için, uzman olmaya gerek yok, AB ülkelerinin by sıralarda ABD'nin bu niyetime karşı durur gibi olduklarının da, kottu bir göstere olduğu açık. ABD Irak'a yeni bir saldırıya başladığı anda, AB ülkeleri top yekun yanında olacak. Niye mi?

ABD, petrol ve doğal gaz zengini komşuları sayesinde, her geçen gün Ortadoğu petrollerine daha az gereksinim duyuyor. Bir yandan teknolojik gelişmeler ABO lehine petrol ve doğal gaz arama masraflarını üçte-iki oranında düşürürken, öte yandan önümüzdeki 15 yıl içerisinde, Ortadoğu petrollerinin, ABD güneysi, Meksika, Venezüella, Kolombiya, Brezilya, Kanada ve Batı Afrika petrol leri ta raf ında n ABD'den

tamamen atılacağı yaygın kanı. 2010 yılında, ABD tüketiminin sadece %51nin Ortadoğu kaynaklı olabileceği hesaplanıyor. Bu durumda, ABD yönetimleri giderek kendi kamuoyları karşısında güç durumları düşüyor. İhtiyacı kalmadığı halde Ortadoğu petrollerinin bekçisi olarak bölgedeki pahalı askeri varlığı ve askerlerini attığı risk ortamı artık ciddi sorun olmaya başlıyor.

Durum böyle iken, toplamı elektrik, üretim kapasitesi 518 Gigawatt olan AB'nin kendi hesaplarına göre, 2020 yılına dek 594 Gigawatt enerji üretimine gereksinimi var. Bunun 294 Gigawattlık bölümü o tarihe kadar devreden çıkacak nükleer enerji santrallerinin yaratacağı boşluk, AB'nin bu açığı kapatması, büyük oranda ucuz petrol ve doğal gazla bağlı. Aksi takdirde, ele-güne rezil olma pahasına yeni birçok nükleer enerji santrali kurmak zorunda kalacak, Dolayısı ile, AB'nin enerji geleceği, geleneksel alıcısı olduğu Ortadoğu petrollerine bağlı. Tabii, 112,5 milyar varil ispatlanmış petrol rezervi ile dünyanın ikinci büyük petrol ülkesi olan, 3 trilyon metre küp ispatlanmış doğal gaz rezervine sahip, ambargodan sonra günde 3,5-4 milyon varil petrol ve 20 milyar metre küp gaz üretmeyi planlayan Irak, bu işin en önemli halkası, İşte AB'nin dünya enerji haritasındaki kıymet-i harbiyesi de burada düğümleniyor. AB, yarınını kurtarmak, 2010'da içine düşeceği büyük sıkıntıyı bir şekilde çözmek, zoru nda; kısacası, paçasını kurtarmaya çalışıyor.

Tümüyle Ortadoğu petrollerine bağımlı olan AB, her zaman olduğu gibi, dünyaya jandarmalığa görevini, bugüne kadar bu işe zaten pek hevesli olan ABD'den almak niyetinde değil. Üstelik, ileride Ortadoğu petrollerine müthiş gereksinimi bulunacak olan ve sadece bu yüzden bile AB'nin rüya-

larını kaçıran Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan gibi doğu devleri, öteden beri Ortadoğu'daki-ABD varlığından ve tezgahlarından şikayetçi. Yani, ABD'nin artık ihtiyacı kalmayan petrolü korumayı bir gün bırakması halinde doğacak boşluğu kimlerin kapatacağı da belli. Bu nedenle, AB, ABD'nin Ortadoğu'da atacağı her adımı desteklemek zorunda.

Irak'ın işi zor. Emperyalizmin topu-tüfeği yeniden üzerine çevrildi. Bölge ülkelerinin ve Asya birliklerinin bu gidişe sonuna kadar "dur" diyememeleri halinde, Irakta yeniden kitle imhası yaşanacak, ABD'nin ekonomisi rahatlayacak, AB'nin gelecek korkusu hafifleyecek. Varsın Irakta insanlar ölsün. Azgın sömürücüler için bir damla petrol, oluk oluk akan kandan çok daha değerli.

Şimdilerde, yaşanan ekonomik kriz bahane edilerek ABD emperyalizminin çıkarları için gerçekleştirileceği açık olan by kirli savaşa katılmamız dayatılıyor. İnşan 1 a r i m ız ın kanı, alınacak yeni borç-kredî dolarlar için. pazarlık masasına sunuluyor, "pastadan pay alma" hayalleri kuruluyor. Ortadoğu halkları arasında yeni ve kalıcı düşmanlıklar oluşturacak by boğazlaşmanın sadece bugünümüzü değil gelecek kuşaklarımızı da ağır vebal altına sokacağı açıktır.

Gençlerimizi çocuklarımızı Amerikan emperyalizminin çıkarlarına alet etmeyi planlayanlar tarih karşısında bu vebalin sorumlusu olacaktır*

Bu anlamda yefkililileri bir Töz daha uyarıyor, tüm kamuoyunu kardeş Irak halkına yönelik bu kanlı savaş girişimine karşı çıkmaya çağırıyoruz*

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI